

# 23<sup>η</sup> Γιορτή Παραμυθιών

Κέα 18-27 Ιουλίου 2025

«Γίγαντες, Πλάσματα και Τέρατα»,

Η **23η Γιορτή Παραμυθιών** πραγματοποιείται στην Κέα από τις 18 έως τις 27 Ιουλίου 2025 και περιλαμβάνει δεκαέξι εκδηλώσεις μέσα σε δέκα ημέρες. Η διοργάνωση υλοποιείται από το **Κέντρο Μελέτης και Διάδοσης Μύθων και Παραμυθιών**, με πολύτιμους συνδιοργανωτές τον **Δήμο Κέας** και την **Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου**, και με την υποστήριξη ελληνικών και διεθνών οργανισμών και ιδρυμάτων. Το θέμα της φετινής διοργάνωσης, **«Γίγαντες, Πλάσματα και Τέρατα»**, καλεί μικρούς και μεγάλους σε ένα ταξίδι όπου το παραμύθι γίνεται καθρέφτης της εποχής μας. Τα τέρατα δεν κατοικούν μόνο στη φαντασία· βρίσκονται γύρω μας, στους πολέμους που χωρίζουν ανθρώπους, στη βία που διαλύει ζωές, στις γυναικοκτονίες που πληγώνουν τις κοινωνίες, στον αποκλεισμό του διαφορετικού και στον φόβο που ριζώνει στη σιωπή. Μα όπως και στα παραμύθια, το τέρας μπορεί να νικηθεί. Οι γίγαντες δεν είναι μόνο μυθικά όντα· είναι η εσωτερική δύναμη που αντιστέκεται στο σκοτάδι, η αλληλεγγύη που κρατά την ανθρωπιά ενωμένη, η επιμονή και η ελπίδα. Τα πλάσματα των παραμυθιών, άλλοτε σκοτεινά και άλλοτε φωτεινά, κουβαλούν τις φωνές της ποικιλομορφίας, της αποδοχής, της αλλαγής. Είναι υπενθύμιση πως το παραμύθι είναι φως που φωτίζει τα σκοτάδια της ψυχής και της πραγματικότητας.

Στην Κέα συναντιούνται αφηγητές και αφηγήτριες από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Εσθονία και το Ηνωμένο Βασίλειο, σε μια **διεθνή σύμπραξη προφορικής αφήγησης**: **Sef Townsend, Polina Tserkassova, Ελενίτσα Γεωργίου, Νικολέττα Χατζηπολυδώρου, Εύη Γεροκώστα, Γιώργος Ευγενικός, Ανθή Θάνου και Ελεάνα Χατζάκη** φέρνουν ιστορίες από στόμα σε στόμα, σε μονοπάτια, αυλές και εξωκκλήσια, πλατείες και παραλίες του νησιού. Συμμετέχουν επίσης οι μουσικοί **Σόλης Μπαρκή και Κατερίνα Γκουντελάκη**, ενώ ακούγονται πρωτότυπες μουσικές συνθέσεις της **Μάρας Κάισαρη** και της **Μάτας Κούρτη**.

Το εικαστικό έργο της αφίσας έχουν φιλοτεχνήσει η **Άρτεμις Καμαρινέα** και ο **Αντώνης Κοζαδίνος**

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 18 Ιουλίου 2025

**Οτζιάς (προκουμαία)**

**Ώρα 21:30**

**Αφήγηση Ελληνικά, Κυπριακή διάλεκτος, Αγγλικά**

(Για εφήβους και ενήλικες)

**«Έναρξη Γιορτής Παραμυθιών – Οι πύλες των ιστοριών ανοίγουν»**

Σε μια εποχή που ο χρόνος κοιμόταν και τα όνειρα φορούσαν μάσκες από φεγγάρι, άνοιξαν οι πύλες των παραμυθιών...

Εκεί, στη σκιά ενός δέντρου που φύτρωσε από λέξεις, ξεπηδούν ιστορίες σαν ποτάμια: κάποιες γελούν, κάποιες δακρύζουν, άλλες περπατούν στις στέγες των άστρων και άλλες κοιτούν κατάματα τέρατα και γίγαντες χωρίς να φοβούνται.

Μια μαγική αυγή ξημερώνει τη Γιορτή των Παραμυθιών. Κάθε ψίθυρος γίνεται

τραγούδι και κάθε σιωπή κρύβει έναν θρύλο. Στην καρδιά της νύχτας, όταν οι σκιές γίνονται γέφυρες, θα ξυπνήσουν πλάσματα παράξενα: γίγαντες, τέρατα και μικροί ήρωες που με μια λέξη έχουν τη δύναμη να αλλάξουν τον κόσμο. Αυτή η μαγική στιγμή δεν είναι απλώς μια αρχή, είναι κάλεσμα να περάσουμε το κατώφλι του φανταστικού και να ακούσουμε τις φωνές που γεννούν τα παραμύθια.

Ιστορία: Στα Ελληνικά: **Ευη Γεροκώστα, Γιώργος Ευγενικός**, (Ελλάδα). Στα Αγγλικά: **Polina Tserkassova**, (Εσθονία). Στην κυπριακή διάλεκτο: **Νικολέττα Χατζηπολυδώρου** (Κύπρος)

Μουσική: **Κατερίνα Γκουντελάκη, Μάρα Καίσαρη**

## **Σάββατο 19 Ιουλίου 2025**

**Βουρκάρι (Νηπιαγωγείο)**

**Ώρα 12:30**

(Για παιδιά, εφήβους και ενήλικες)

**«Παραμύθι-άσματα με γενναίους ήρωες και αλλόκοτα θεριά»**

Σε έναν κόσμο όπου το θαυμαστό και το απρόβλεπτο συνδέονται, τρεις ήρωες, ο πανούργος Βουρπανάκος, η μαγευτική Σελινομαλλούσα και ο τολμηρός Σπανός χαράσσουν το δικό τους μονοπάτι μέσα σε πύργους γεμάτους δοκιμασίες με μάγισσες, θηρία και δράκους. Με οδηγό την εξυπνάδα, το θάρρος και την επιμονή, οι ήρωες έρχονται αντιμέτωποι με διαφορετικές δυσκολίες δοκιμάζοντας και τα δικά τους φυσικά όρια. Ο Βουρπανάκος χρησιμοποιεί το μυαλό του για να ξεγελάσει το κακό, η Σελινομαλλούσα με την εσωτερική της δύναμη θα παλέψει για να λυτρωθεί από τη μοίρα που της επέβαλε η μάγισσα και ο Σπανός ένας μικρόσωμος ήρωας που τον τρώει η αδικία, τα βάζει όχι με ένα, ούτε με δύο αλλά με σαράντα δράκους για να φέρει πίσω το νερό στον τόπο του. Οι τρεις ήρωες μας θυμίζουν πως η εξυπνάδα, το θάρρος και η επιμονή είναι δυνάμεις που μπορούν και νικούν ακόμα και αλλόκοτα θεριά.

Ιστορία: **Νικολέττα Χατζηπολυδώρου**

Μουσική: **Κατερίνα Γκουντελάκη**

**Περιοχή Ελληνικά (Πηγή)**

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ - ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

**Ώρα 21:30.**

**Αφήγηση στα Αγγλικά**

(Για εφήβους και ενήλικες)

**«Φεγγάρι, νερό και άλλες μεταμορφώσεις»**

Το φεγγάρι, πρώτη μάγισσα του ουρανού, αλλάζει πρόσωπα κάθε μήνα. Μας ψιθυρίζει ιστορίες για κόσμους που δεν μένουν ποτέ ίδιοι, για ψυχές που δεν χωρούν σε μία μόνο μορφή. Δίπλα του, το νερό – ο μεγάλος αδερφός του – κυλά και παίρνει χίλια σχήματα: κύμα, δάκρυ, ομίχλη, ζωή. Μέσα του ζουν πλάσματα παράξενα, όπως οι φώκιες του Βορρά, που βγαίνουν στη στεριά, βγάζουν το θαλασσινό τους δέρμα και γίνονται άνθρωποι. Γίνονται γυναίκες, άντρες, μητέρες, εραστές – για μια αγάπη, για ένα φιλί, για ένα παιδί. Και πιο μακριά, στα πράσινα ποτάμια της Ιρλανδίας, μας καλεί

ένα μυθικό άλογο του νερού. Άλλοι το λένε τέρας.  
Άλλοι το ερωτεύονται. Γιατί να αλλάζεις μορφή είναι σαν να περπατάς στο όνειρο –  
όμορφο, αλλά επικίνδυνο.  
Ιστορία - Τραγούδι: Polina Tserkassova (Εσθονία)

## Κυριακή 20 Ιουλίου 2025

**Κορησσία (Πνευματικό κέντρο «Στυλιανός Ρέστης»)**

**Ώρα 12:00**

(Για εφήβους και ενήλικες)

**«Η αφήγηση στο φως του σήμερα: Polina Tserkassova (Εσθονία), Ελενίτσα Γεωργίου (Κύπρος) Νικολέττα Χατζηπολυδώρου (Κύπρος)»**

Μια συνάντηση με τους ανθρώπους πίσω από τις λέξεις. Ποιές είναι, από ποιο μονοπάτι έρχονται, τι τις κρατά στην τροχιά της αφήγησης; Με μια εισήγηση-ψίθυρο από τη διαδρομή τους και έναν διάλογο ανοιχτό, αναζητούμε την αφήγηση ως πράξη ευθύνης, ως πράξη ζωντανή, που συνομιλεί με τον κόσμο και τον καιρό του. Πορτρέτα που διαμορφώνονται μπροστά μας – με λέξεις, σιωπές και ερωτήσεις.

**Μονοπάτι Προφήτη Ηλία**

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ - ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

**Ώρα 20:00**

(Για παιδιά και ενήλικες)

*(Σημείο Συνάντησης και τερματισμού η είσοδος του μονοπατιού στο Γυριστή, πλησίον εμπορικού καταστήματος. Ξεκινάμε στις 20:00 από του Γυριστή και περπατάμε στο μονοπάτι του Προφήτη Ηλία. Σε 1χλμ κάνουμε την πρώτη στάση για την παράσταση «Πλασματάκια κουταλιού». Συνεχίζουμε το περπάτημα για 500μ και κάνουμε τη δεύτερη στάση για την παράσταση «Ντουμ ντουμ τα, θηρίο φύγε μακριά!»).*

**Θα ήταν χρήσιμο να έχετε μαζί σας ένα μαξιλαράκι ή μικρό υπόστρωμα για να καθίσετε πιο άνετα κατά τη διάρκεια της παράστασης.**

**«Πλασματάκια κουταλιού»**

Ένας δράκος - παραμυθάς, γονείς - μινιατούρες, ο γίγαντας που φοβάται τη μάγισσα του, τα πλάσματα του ύπνου και του ξύπνιου, ένα παιδί με στολή λύκου, μια πράσινη ουρά γεμάτη λέπια...

Ιστορίες για τέρατα, δράκους και πλάσματα καθημερινά που στάζουν γλύκα, σαν τα γλυκά του κουταλιού...

Ιστορία: Εύη Γεροκώστα

**«Ντουμ ντουμ τα, θηρίο φύγε μακριά!»**

Μια φορά κι έναν καιρό ήτανε ένα... στο δάσος, κι ένας ... στο νερό, κι αχ, ένας... στο κάστρο. Μα ένα παιδί, ένας πολεμιστής κι ένας βασιλιάς έβαλαν τα δυνατά τους και τους νίκησαν!

Από το χωματένιο μονοπάτι των δυσκολιών καταφέρνουμε να βρούμε το ρυθμό μέσα μας για να φωτίσουμε την ασπίδα του θάρρους!  
Ιστορία και τραγούδι: Ελενίσα Γεωργίου (Κύπρος)

### Δευτέρα 21 Ιουλίου 2025

**Κορησσία (Σοκάκια παλιάς Κορησσίας)**

**Ώρα 21:30.**

(Για παιδιά και ενήλικες)

*Ακολουθούμε την κόκκινη κλωστή από το Λιμάνι.*

**«Θηρία και Τέρατα!»**

Στα παραμύθια μας τέρατα και θηρία υπάρχουνε πολλά. Τέρατα και θηρία που τα καταλαβαίνεις με την πρώτη ματιά. Άλλα απειλούνε τη ζωή του τόπου και των ανθρώπων του και άλλα που πίσω από μια όψη τρομακτική κρύβουνε μια καρδιά καλή και πονετική. Μα είναι και εκείνα, που το μάτι δεν τα πιάνει. Έχουνε ανθρώπου τη θωριά και είναι αυτά τα πιο επικίνδυνα απ' όλα. Έτσι λεν τα παραμύθια, και έτσι είναι και στ' αλήθεια...

Έρευνα, επιμέλεια, ιστορία και τραγούδι: Ελεάνα Χατζάκη

### Τρίτη 22 Ιουλίου 2025

**Ποίσες (προκυμαία)**

**Ώρα: 21:30**

(Για εφήβους και ενήλικες)

**«Τολμάς; Ακολουθήσέ με!»**

Ρηγά και βαθιά στη θάλασσα, πέρα - δώθε στη γη, ψηλά και χαμηλά στον ουρανό.

Ένας ψαράς που συναντά μια γοργόνα στα νερά της λαχτάρας.

Ένα αντρόγυνο που παλεύει με το αόρατο θηρίο του μεταξύ τους δεσίματος.

Μια γυναίκα που την πολιορκούν δύο διαφορετικές αγάπες.

Σε αυτό το ταξίδι, τα τέρατα δεν έχουν πάντα νύχια· τα πλάσματα δεν έρχονται πάντα

απ' το σκοτάδι. Μπορεί να ζουν μέσα μας, να μας φωνάζουν ή να μας σώζουν!

Μια παράσταση για τα πλάσματα που μας αλλάζουν - και για όσους τολμούν να τα ακολουθήσουν...

Ιστορία - τραγούδι: Ελενίσα Γεωργίου

### Τετάρτη 23 Ιουλίου 2025

**Κορησσία (Πνευματικό κέντρο «Στυλιανός Ρέστης»)**

**Ώρα 12:30**

(Για εφήβους και ενήλικες)

**«Η αφήγηση στο φως του σήμερα: Sef Townsend (Μ. Βρετανία). Ελεάνα Χατζάκη (Ελλάδα)**

Μια συνάντηση με τους ανθρώπους πίσω από τις λέξεις. Ποιοί είναι, από ποιο

μονοπάτι έρχονται, τι τους κρατά στην τροχιά της αφήγησης; Με μια εισήγηση-ψίθυρο από τη διαδρομή τους και έναν διάλογο ανοιχτό, αναζητούμε την αφήγηση ως πράξη ευθύνης, ως πράξη ζωντανή, που συνομιλεί με τον κόσμο και τον καιρό του. Πορτρέτα που διαμορφώνονται μπροστά μας – με λέξεις, σιωπές και ερωτήσεις.

### **Ιουλίδα (Βρύση Κουρέντη)**

**Ωρα 21:30**

(Για εφήβους και ενήλικες)

#### **«Στα χνάρια των Γιγάντων!»**

Ένα ταξίδι στο λαϊκό φανταστικό όπως καταγράφεται στους μύθους τα παραμύθια και τις παραδόσεις από την αρχαιότητα έως σήμερα... Ακολουθούμε την γενεαλογία των υπερφυσικών πλασμάτων, των Γιγάντων, των Κυκλώπων, των Σαραντάπηχων που «σπίτια δεν τους σκεπάζουνε, σπήλιοι δεν τους χωρούνε, τα όρη δρασκελίζουνε, βουνού κορφές πηδούνε»!

Έρευνα, Επιμέλεια, Ιστορήση: Ελεάνα Χατζάκη

## **Πέμπτη 24 Ιουλίου 2025**

### **Ιουλίδα (Θέατρο Αντώνης Ζουλός)**

**Ωρα 21:30**

**Αφήγηση στα Αγγλικά.**

(Για εφήβους και ενήλικες)

#### **«Ιστορίες του κόσμου από τα μονοπάτια της ζωής»**

Ιστορίες γεννημένες σε στέγες από κασσίτερο και φωτιές της ερήμου, σε μονοπάτια σκονισμένα και παζάρια που μυρίζουν μπαχάρια και φωνές, στις γωνιές της Ασίας, της Αφρικής, της Ευρώπης και της Αμερικής. Μέσα στις ομίχλες των αγγλικών λόφων, στα βουνά των Άνδεων στη Χιλή, στη φλογισμένη σιγή του Μαγκρέμπ και στα παγωμένα δάση της Κορέας, συμβαίνουν μαγικά πράγματα — θησαυροί κοιμούνται καλά φυλαγμένοι μέσα στον κίνδυνο, τα όνειρα βρίσκουν τρόπο να γίνουν αληθινά και φτερωτά πλάσματα φέρνουν μαζί τους θαυμαστές αλλαγές. Μα πάνω απ' όλα, είναι τα τραγούδια - τραγούδια που σου δείχνουν τον δρόμο, να μη χαθείς ποτέ στο σκοτεινό δάσος των λέξεων.

Ιστορήση και τραγούδι: Sef Townsend

## **Παρασκευή 25 Ιουλίου 2025**

### **Κορησσία (Πνευματικό κέντρο «Στυλιανός Ρέστης»)**

**Ωρα 12:30**

(Για εφήβους και ενήλικες)

**«Η αφήγηση στο φως του σήμερα: Ευη Γεροκώστα. Ανθή Θάνου. Γιώργος Ευγενικός (Ελλάδα)»**

Μια συνάντηση με τους ανθρώπους πίσω από τις λέξεις. Ποιές είναι, από ποιο μονοπάτι έρχονται, τι τις κρατά στην τροχιά της αφήγησης; Με μια εισήγηση-ψίθυρο από τη διαδρομή τους και έναν διάλογο ανοιχτό, αναζητούμε την αφήγηση ως πράξη ευθύνης, ως πράξη ζωντανή, που συνομιλεί με τον κόσμο και τον καιρό του. Πορτρέτα που διαμορφώνονται μπροστά μας – με λέξεις, σιωπές και ερωτήσεις.

### **Περιοχή Ελληνικά (Πηγή)**

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ - ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

**Ώρα 21:30.**

(Για παιδιά, εφήβους και ενήλικες)

#### **«Τα φρικιά ξέρουν ν' αγαπούν»**

Ήταν μια φορά ένα Τέρας, ήταν και μια Πεντάμορφη...

Ακούστε αυτή την ιστορία. Μια ιστορία που όλοι νομίζουμε ότι ξέρουμε. Οι άνθρωποι τη λένε από παλιά, ποιος ξέρει από πότε, εκεί, στη σκοτεινή λιμνοθάλασσα της Βενετίας.

Όμως την ιστορία πίσω από την ιστορία; Την έχουμε ακούσει ποτέ;

Ιστορία: **Εύη Γεροκώστα**

Ακούγονται τα μουσικά κομμάτια: «Τα παιδιά είναι εντάξει» - **Εξαδάκτυλος** / “Paul’s Tune” – The Clash / “L’enfant – roi” – **Désir Noir** / «Είναι εντάξει» - **Μάτα Κούρτη**

## **Σάββατο 26 Ιουλίου 2025**

**Μυλοπόταμος (Μουσείο αγροτικής, λαογραφικής και πολιτιστικής κληρονομιάς)**

**Ώρα 13:00.**

(Για παιδιά, εφήβους και ενήλικες)

#### **«Η ΣελινοΜαρούλα και ένας Μανίκαρος»**

Ένας πύργος, μπορεί και δύο πύργοι, μια σπηλιά, μια δράκαινα, μπορεί και δύο δράκαινες, μια λάμια, δύο παράξενα πλάσματα, μπορεί και τρία παράξενα πλάσματα, μια γιορτή, μπορεί ...όχι δεν μπορεί η γιορτή είναι μια και εκεί θα σας πούμε την αλήθεια για όλα τα παραπάνω παράξενα πλάσματα. Μπορεί και ψέματα...ποιος ξέρει!!!

Αφήγηση: **Ανθή Θάνου**

Μουσική: **Σόλης Μπαρκή**

**Προαύλιο Αγ. Τιμόθεου (περιοχή Ελληνικά)**

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ - ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

**Ώρα 21:30**

#### **«Οι Ανάμεσα»**

Οι Ανάμεσα είναι πλάσματα που ζουν στο φως και στο σκοτάδι, στον ουρανό και στη γη, στο νερό και στη στεριά. Ζουν ανάμεσα στη χαρά και στη λύπη... ανάμεσά μας!

Οι Ανάμεσα γλιστράνε σιγανά, γελάνε αθόρυβα, μας κοροϊδεύουν, μας ανατριχιάζουν και ύστερα χάνονται αφήνοντας μονάχα πίσω τη σκιά τους, απομεινάρι της παράλογης μορφής τους.

Οι Ανάμεσα φωλιάζουν μέσα σε παγανιστικές δοξασίες, παραμύθια, παραλογές, διηγήματα σουτ...έρχονται!!!

Ιστορία: **Ανθή Θάνου**

Μουσική: **Σόλης Μπαρκή**

## Κυριακή 27 Ιουλίου 2025

**Ιουλίδα (Θέατρο Αντώνης Ζουλός)**

**Ώρα 12:30**

**( Για εφήβους και ενήλικες)**

### **«Ο αόρατος μύθος»**

Σε τούτο το μαγικό ταξίδι, ένας μύθος αόρατος συνδέει μύθους και ήρωες. Την Ευρώπη που καλπάζει πάνω στον ταύρο του Δία, τον Μίνωα που φυλά το μυστικό του λαβύρινθου, τον Μινώταυρο που κρύβεται στο σκοτάδι της δύναμης, την Αριάδνη που ξετυλίγει το νήμα της ελπίδας για τον Θησέα, τον Δαίδαλο που πλάθει φτερά από όνειρα και τον Ίκαρο που πετά ψηλά προς τον ήλιο, εκεί όπου τα όρια χάνονται. Κι όταν το πέλαγος γίνεται γαλήνιο, ο Αιγαίος κοιτάζει το κύμα... και θεοί, ήρωες και τέρατα γίνονται ένα με τον μύθο, δεμένοι για πάντα στον αόρατο μύθο της ιστορίας.

Ιστορία: **Γιώργος Ευγενικός**

Μουσική: **Σόλης Μπαρκή**

## **ΥΠΟΜΝΗΜΑ**

**Η είσοδος σε όλες τις παραστάσεις είναι ελεύθερη!**

**Παρακαλούμε απενεργοποιήστε τα κινητά σας τηλέφωνα κατά τη διάρκεια των παράστασεων.** Η ρύθμιση σε δόνηση μπορεί επίσης να αποσπάσει την προσοχή, γι' αυτό προτιμήστε να τα έχετε σε σίγαση.

**Για φωτογραφίες, συμβουλευτείτε τη διοργάνωση ή τους καλλιτέχνες.** Αν λάβετε άδεια, χρησιμοποιήστε τις κάμερες χωρίς φλας και με χαμηλό θόρυβο, ώστε να διατηρηθεί η μαγεία της παράστασης.

**Σεβαστείτε το περιβάλλον!** Παρακαλούμε αφήστε τους χώρους καθαρούς και πετάξτε τα απορρίμματά σας στους κάδους.

Η ομάδα στήριξης είναι εδώ για να σας βοηθήσει να απολαύσετε τις εκδηλώσεις χωρίς προβλήματα. Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας!

**Απολαύστε την παράσταση χωρίς κάπνισμα ανάμεσα στο κοινό, έτσι Σεβαστείτε το φυσικό περιβάλλον όπου πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις.**

Για την προστασία όλων, παρακαλούμε αποφεύγετε το κάπνισμα στους χώρους, ώστε όλοι να νιώθουν άνετα και ευχάριστα αλλά κυρίως να μειώσουμε τον κίνδυνο πυρκαγιάς και να διατηρήσουμε το χώρο ασφαλή και φιλόξενο.

**Η συμμετοχή και παρακολούθηση των εκδηλώσεων γίνεται με προσωπική ευθύνη.**

Η διοργάνωση ουδεμία ευθύνη φέρει.

**Για τις δραστηριότητες που απευθύνονται σε παιδιά, η παρουσία και επίβλεψη γονέων ή κηδεμόνων είναι απαραίτητη, ώστε τα παιδιά να απολαύσουν με ασφάλεια τη συμμετοχή τους.**